

Hike, Hut & Fly

Sulzspitze

Tekst en foto's:
Peter Blokker



Als echte liefhebber van hike & fly tochten ben ik graag onderweg in de bergen. Een nacht doorbrengen in een berghut, de zon net wat eerder zien opkomen dan vanuit het dal, in de wildernis van het Tannheimer Tal, is een onvergetelijke ervaring. Wil je hier ook eens aan proeven, dan is deze hike, hut & fly tocht via de Landsberger Hütte naar de Sulzspitze een ideale kennismaking.

Als echte liefhebber van hike & fly tochten ben ik graag onderweg in de bergen. Een nacht doorbrengen in een berghut, de zon net wat eerder zien opkomen dan vanuit het dal, in de wildernis van het Tannheimer Tal, is een onvergetelijke ervaring. Wil je hier ook eens aan proeven, dan is deze hike, hut & fly tocht via de Landsberger Hütte naar de Sulzspitze een ideale kennismaking.

Hike, Hut & Fly

Hike & fly tochten zijn vaak een race tegen de klok. Hoe zeer de hutten ook lonken als je zwetend met je riante uitrusting onderweg bent naar de startplaats, je gunt je geen tijd. Straks is de wind te sterk of komt het onweer, of kan ik niet meer afdalen bij daglicht als het niet vliegbaar is... Hoe lekker is het om de tocht in twee etappes te verdelen? Bij zonsopkomst werk je het ontbijt naar binnen, stapt fit de hut uit en loopt de laatste paar uur naar de startplaats. Zo kan je al op de Sulzspitze staan voordat de eerste kabelbaanpiloten op de Neunerköpfe worden afgezet.

Romantiek of niet

De belevenis van een overnachting in een berghut is niet voor iedereen altijd hetzelfde. Ook niet voor mij. Ik kan er enorm van genieten om midden in de bergen, hoog boven de beschaving, een nacht door

te brengen. Ook kan ik me ergeren aan eendeloze nachten tussen zwaarlijvige snurkers in een muf matrassenlager. De ene hut is de andere niet, van romantisch tot modern en van sober tot luxe. Maar de Landsberger Hütte, daar is geen twijfel over... wat een juweeltje. Gelegen tussen prachtige bergmeren, voorzien van alle gemakken en een efficiënte en vriendelijke bediening. Je hoeft alleen maar je lakenzak en je tandenborstel mee te brengen, want er wordt gewoon voor je gekookt en nog goed ook. Eigenlijk is een hike & fly tocht met overnachting in een hut de luxe variant van vol-bivouac, waarbij je dus gewoon in een bivakzak ligt onder de sterrenhemel.

Het Landsberger Huttenleven

Er gaan verschillende routes naar deze prachtig gelegen hut. Kabelbaantoeristen komen via een traverse van ongeveer 2,5 uur zonder veel moeite bij de hut. Het terras van de hut is tot ongeveer half twee 's middags vrij druk. De bezoekers die niet blijven overnachten vertrekken dan weer om de kabelbaan terug naar het dal te nemen of beginnen aan de afdaling te voet. Het is mooier om in de namiddag bij de hut aan te komen als de rust wederkeert. Reserveren van de hut doe je eenvoudig online, waarbij je ook alvast een aanbetaling doet. Als je niet komt opdagen ben je deze aanbetaling

kwijt, ook als je een dag van tevoren netjes annuleert. Een lakenzak is verplicht, heb je hem niet mee dan kan je er een huren of kopen. Matrassen, dekens en kussens zijn aanwezig. Afhankelijk van Covid gerelateerde maatregelen kan het zijn dat er opeens geen dekens meer gegeven worden, dus lees dat even na op de website. Op het moment van schrijven geldt in de Oostenrijkse hutten de 3G regel, dus je bent gevaccineerd, genezen of getest en kunt dit aantonen. Met een NKBV lidmaatschap kun je korting krijgen op de prijs van een overnachting.

Etappe 1: Tannheim - hut

De mooiste route, waarbij je zonder mechanische hulpmiddelen de hut bereikt, begint bij de Vilsalpsee. Dit landschappelijk aantrekkelijke meertje aan het eind van het zijdal van het Tannheimer Tal ligt in een natuurbeschermingsgebied en is beperkt voor auto's toegankelijk (alleen vroeg en laat op de dag). Vanaf het dalstation van de kabelbaan loop je in drie kwartier naar de Vilsalpsee en kan je de auto bij de landingsplek laten staan. Het is lekker om zo over het vals plat warm te lopen naar de horecagelegenheden aan de oever van het meer. Nee, dit zijn geen berghutten dus een consumptie mag je nog overslaan. Maar vanaf hier begint het echte werk. Je loopt langs de oever van het meer een kwart met de klok mee tot



Een blik achterom op het Lachenjocht, het meertje Lache en de Landsberger Hütte.



Bijna bij het topkruis van de Sulzspitze

de Untere Traualpe en vervolgens omhoog, de bordjes volgend naar de Landsberger Hütte. Na vijfhonderd hoogtemeters stijgen kom je bij de Obere Traualpe, consumptie verplicht! Zorg dat je er weer tegen kunt om de laatste honderdvijftig hoogtemeters naar de Landsberger Hütte (1805 m) af te leggen. Liefhebbers van bergmeertjes en panorama's komen op deze route volledig aan hun trekken, ook al is de Traualpsee eigenlijk een stuwmeertje.

Etappe 2: hut - Sulzspitze

Bij het verlaten van de hut loop je om het meertje Lache heen, dus recht op de Lachenspitze af. Niet te lang, want dan heb je een klettersteigset nodig en kom je op de Lachenspitze uit waar je met je paraglider niets te zoeken hebt. Je traverseert langs het meer, later over brede trapplateau's omhoog, naar een bergpas op tweeduizend meter hoogte naast de Schochenspitze. Net nu je denkt dat het lekker opschiet met

de hoogtemeters, daalt het pad weer wat af naar Gappenfeldscharte. Vlak naast de scharte ligt de Gappenfeldalm, een hut waar je nog even kan bijtanken en moed kan verzamelen voor de slotbeklimming van de Sulzspitze. Het hoogteverschil is nog nauwelijks tweehonderd meter, maar de rotsachtige top ziet er bijna onneembaar uit. Laat staan dat je daar goede startmogelijkheden verwacht. Een bordje aan het begin van het smalle steile paadje geeft aan dat het nog



De Landsberger Hütte binnen handbereik.



Gestart vanaf de Sulzspitze.



Praktische informatie

Websites

Landsberger Hütte:
www.dav-landsberg.de/landsberger-huette

Kaarten

KOMPASS Wanderkarte Tannheimer Tal

Coördinaten

Landsberger Hütte: 47.44415°,
10.51457° (1.810 m)
Startplaats op de Sulzspitze: 47.46315°,
10.53642° (2.038 m)



De Landsberger Hütte



Een luchtige passage.

drie kwartier klimmen is naar de top. De omgeving van Tannheim kwam afgelopen jaar als winnaar uit de bus voor Europa's mooiste wandelgebied, maar van looptijden aangeven bakken ze niets. Het kostte mij één kwartier in plaats van drie kwartier om het topkruis aan te tikken. Onderweg naar het topkruis openbaren zich – geruststellend – steeds meer startmogelijkheden.

De vlucht

Op een meter of vijftig vanaf het topkruis richting Tannheim lopend, kom je op een onbegroeid plekje uit wat in allerlei opzichten uitnodigt om als startplek dienst te doen, obstakelvrij, ruim en een ideale helingshoek. Windvaantjes zijn er niet dus je moet het met je zintuigen of het opwerpen van gras doen. De startrichting is hier noord maar met 45 graden crosswind kan er ook nog redelijk gestart worden. Eenmaal in de lucht is het belangrijk om rechts aan te houden. Links van het riviertje in het ravijn onder je, ligt het natuurpark Vilsalpsee waar een absoluut vliegverbod heerst. Soarend naar het oosten, richting de Neunerköpfle, heb je een prima koers naar de officiële landingsplaats, circa duizend hoogtemeters lager dan de startplaats. Mocht het niet startbaar zijn dan kun je in twee uur lopen vanaf de Sulzspitze de startplaatsen van de Neunerköpfle bereiken, waar je ook richting het oosten en zuidoosten kan starten. Of, als nooduitgang, de kabelbaan gebruiken terug naar het beginpunt.




DHV Schermkeuring



Laat je scherm officieel keuren in Duitsland, bij een erkende DHV werkplaats. Wij sturen de schermen naar de keurder en deze stuurt het scherm na keuring direct aan de piloot retour. Door onze grote aantallen, bieden wij een lage prijs aan. Prijzen excl. verzending NL-DE-NL

€ 200,00
Skywalk met 2+2 Garantie

€ 180,00
Kontest voor alle andere merken



